

Marts 2019



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(68)

Sund fornuft på nordjysk

Postomdelingen

På Christiansborg har vi et særligt lokale, hvor der er “dueslag” til hvert folketingsmedlem. Her kan post hurtigt omfordeles.

Vi – der er meget imod udryddelsen af regnskoven – modtager hver dag massevis af tidsskrifter og anden form for tryksager.

Det gælder eksempelvis årsregnskabet for Grenå Havn, for slet ikke at tale om tidsskriftet “Svømmebadet”. Det er et blad på 48 sider, der udgives 4 gange årligt af Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Næste gang er primo april. Kan næsten ikke vente....

Politihesten

Mere opmærksomhed tiltrækker sig dog bladet "Politihesten". Mange vil nok mene, at vi ikke har politiheste i Danmark. Det er korrekt, men det får vi. Dansk Folkeparti nøjes ikke bare med en omfartsvej ved Mariager eller en jernbane til Billund. Da vi forhandlede politiforlig sidst, var det et DF-krav, at Danmark blev udstyret med politiheste. De koster det hvide ud af øjnene, og pt. er man i gang med at finde stalde og firmaer, der vil passe de 20 heste, der skal anskaffes. For øjeblikket er der fundet 4 egnede heste.

Nå, men det var bladet "Politihesten", vi kom fra. Det udkommer 4 gange om året og består af 40 farvestrålende sider. Det udgives i 2000 eksemplarer, hvoraf min. 200 går til Folketinget. Af de resterende 1800 går de 100 til annoncørerne. Et begrænset offentligt oplag herefter på 1700 blade er dog ikke til hinder for, at annoncørerne øjensynlig står i kø for at annoncere.

I det seneste nummer var der således 106 store annoncer fra københavnske erhvervsdrivende. Således mener øjensynlig både Alis Autoværksted i Rødovre og Armandos Pizza Bar i Vanløse, at annoncering i "Politihesten" er vejen frem til forretningsmæssig succes.

Hvorfor skulle Ali, Armando og de 104 andre erhvervsdrivende da ellers annoncere i dette blad?

Folketinget - en børnehave?

Mange mener, at Folketinget er en børnehave. Denne opfattelse har hidtil været begrundet med en henvisning til debatniveauet, men tirsdag den 19. marts kunne man dog få syn for sagn, idet den konservative ordfører havde valgt at styrke ungdomsprofilen ved at medbringe sin baby i folketingsalen.

Nogle kunne måske mene, at faderen kunne passe babyen, mens moderen stemte i Folketingssalen, men her tager man ganske fejl.

Faderen er nemlig på barselsorlov.

Og der var øjensynlig ikke andre venner eller familiemedlemmer, der kunne forstå børnepasningen under den 15 min. lange afstemning, hvorfor moderen medbragte babyen.

Folketingets formand, der kunne have annonceret sit synspunkt i mikrofonen højt hævet fra formandsstolen under stor dramatik, bad i stedet diskret inden mødets begyndelse sin sekretær om at gå hen og bede moderen bære babyen ud, hvilket skete straks, og uden at nogen i øvrigt bemærkede det.

Det var en fin og klog måde at forsøge at bibeholde den højtidelige ramme om demokratiet, som Folketinget skal være. Det kniber i forvejen gevaldigt med at overbevise befolkningen om seriøsiteten i arbejdet. Hvis der skal gives plads til legende børn og bleskift, bliver det da helt umuligt.

Men den konservative ordfører synes åbenbart ikke, det burde foregå diskret. Om det i realiteten var et mediestunt (2 mdr. før valget), skal jeg naturligvis ikke udtale mig om, men i hvert fald valgte hun at publicere nyheden nogle minutter senere på Facebook.

Siden episoden er kritikken haglet ned over Pia Kjærsgaard(!!). Specielt fra politikere, der (2 mdr. før valget) gerne vil profilere sig på ligestilling og moderne arbejdsformer. De glemmer fuldstændigt, at de er valgt – ikke til at arbejde på en normal kontorarbejdsplads, hvor 15 min. med babyen nok kan kompenseres på anden måde – men til Danmarks Folketing.

Og der er altså en forskel.

Der er skåret helt ind til benet

Ovennævnte udsagn er som ofte begrundelsen for, at der ikke er penge til yderligere bad eller rengøring hos ældre mv.

Mange funktioner er presset, det erkender jeg, men mon ikke der kunne findes en skilling mere til ældreplejen, når man f.eks. kan bruge penge til følgende:

Københavns Kommune har været med til at finansiere en "*lånehøns-ordning*" (læs mere [her](#)).

Og tilsvarende gælder "*Den legesyge bænk*", der lyser op og står ved en legeplads. Udgift: Godt 1 million kroner, hvoraf 850.000 kroner gik til konsulenter for at udvikle idéen (Læs mere [her](#)).

I Randers har man anskaffet talende skraldespande, der siger "*tak for skraldet*". Prisen er 500.000 kroner, men så har man også fået hele 20 talende skraldespande (Læs mere [her](#)).

I Odense kan man låne værktøj, gastronomi-madKit, PartyKit og et hæklekit på biblioteket (Læs mere [her](#)).

I Ishøj – der jo har masser af penge og ingen problemer – fik man specialdesignet møbler til det kommunale bibliotek for at skabe gode rammer for børn. De mindste fik en særlig designet sofa (ikke noget IKEA-fis). Prisen løb op i mere end 438.000 kroner (Læs mere [her](#)).

Men i Nordjylland holder vi os da heller ikke tilbage. Her finansierede regionen og kommunerne lystigt en "performancekunstner", der malede sin mor grøn og sejlede hende rundt i en lille robåd på en sø i Åbyen ved Hirtshals. "*Det er i den grad en hyldest til min mor. Jeg har valgt at lave et ikonisk billede af den her kvinde, der har skabt mig*", sagde kunstneren. Kunstneren fik 99.000 kroner for tre events af denne karakter (Læs mere [her](#)).

Det var sådan lige, hvad jeg kunne finde ved 10 minutters søgning på nettet.

REGAN Vest

Et af de emner, jeg har arbejdet meget for her på Christiansborg, har været etableringen af REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum (ikke "Reagan" men "Regeringsanlæg").

Efter at der blev bevilget 20 mio. på finansloven, har kommunerne, regionen og ikke mindst Augustinus Fonden samt Realdania spyttet i bøssen med det resultat,

at der nu kun mangler 4 millioner af nødvendige 74 mio. kr. til anlægsinvesteringen.

Den 5.500 m² store atomsikre bunker, der blev opført i al hemmelighed i årene 1963–1968 med det formål at huse regering og kongehus under en atomkrig, bliver nu indrettet som turistattraktion. Efter at have besøgt den, er min vurdering, at vi her kommer langt op på top 10-listen over turistattraktioner i Danmark.

Bunkeren kan samtidig anbefales overfor alle de, der fik hukommelsessvigt ved Berlinmurens fald og slet ikke længere husker den kolde krig og det atomare pres fra deres venner i kommunistblokken.

Så lykkedes det!!

Regeringen har nu offentliggjort den fremtidige plan for trafikinvesteringer i Danmark.

Den 3. Limfjordsforbindelse bliver således en realitet, såfremt regeringen og DF bevarer flertallet i Folketinget. Spaden går i jorden i 2024, og hele herligheden (6,6 mia. kr.) finansieres via staten og Aalborg Kommune (600 mio. kr.).

Den 3. Limfjordsforbindelse har været min 1. prioritet, siden jeg i 2011 blev valgt til Folketinget. På alle relevante steder, i folketingsdebatter, på gruppemøder og i udvalg har jeg konstant gjort opmærksom på trængselsproblemerne ved Limfjorden.

Og vedholdenhed betaler sig. Onsdag den 13. marts blev regeringens trafikplan fremlagt med den 3. Limfjordsforbindelse som top-prioriteret. Nu ved nordjyderne med garanti, hvad et borgerligt flertal vil betyde for dette projekt.

Der er så kun et lille “men”. Det relaterer sig til den ulykkelige situation, der kan opstå, såfremt vælgerne mener, at vi skal prøve at eksperimentere med en S-ledet regering. “*Den 3. Limfjordsforbindelse står også i vor plan*”, sagde Mette Frederiksen ved offentliggørelsen af regeringens plan. Og det åd journalisterne uden at gøre sig den umage at læse føromtalt S-plan. Havde de gjort det, ville de kunne

se, at 3 LF kun er nævnt som en "*mulig investering*" i Socialdemokratiets infrastrukturplan.

Læg dertil socialdemokraternes kærlighed til jernbanen samt det forhold, at S-planen i forvejen er underfinansieret med 50 mia. kr. Og forestil sig endelig stemningen, når Mette Frederiksen skal søge samarbejde med R, SF, Alt og EL. Så vil der bestemt være en overhængende risiko for, at Mette bliver tvunget til at tage den skrækkelige Limfjordsforbindelse ud (eller udskyde den) til erstatning for mere togdrift og en ny Vejle Fjord-jernbanebro, som ingen vil have.

Derfor bør vi allerede nu søge at forpligte socialdemokraterne til under alle omstændigheder at påbegynde den 3. Limfjordsforbindelse senest i 2024. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at forpligte de nordjyske socialdemokrater i denne fælles sag.

Igen ingen ansvar – heller ikke i Brittas sag

De seneste år har som bekendt været præget af økonomiske skandaler, såvel i bankverdenen som i det offentlige. Et fælles træk for skandalerne er imidlertid, at ingen øjensynlig er ansvarlig for noget som helst, herunder manglende kontrol eller manglende kontrolfunktioner.

Det gælder bankdirektørerne fra finanskrisen, der fortsat har det første minut i fængsel til gode. Det gælder hvidvaskskandalerne i Danske Bank, hvor bankens egen advokat har frifundet bankledelsen. Og det gælder den seneste skandale i Nordea, hvor en filippinsk husholderske fremstår som direktør på 400 konti osv., osv.

Helt i særklasse kommer dog Britta-sagen med regulær Hollywood-potentiale. En stabil medarbejder, Britta, kunne øjensynlig tilegne sig 121 mio. over 25 år – et fantastisk beløb og en fantastisk årrække.

Vågne bank-medarbejdere foretog flere indberetninger til SØIK (bagmandspolitiet) over de helt u-proportionale store transaktioner på konti tilhørende en almindelig lønmodtager.

SØIK foretog sig intet, hvilket da også er indrømmet af chefen for SØIK som en stor fejl. Men ingen drages til ansvar for fejlen, der i øvrigt kunne have stoppet skandalen – og lækket af statens penge – på et væsentligt tidligere tidspunkt. I stedet oversendte SØIK henvendelsen til SKAT – så var man jo af med den. Hos SKAT skete der heller ikke noget, idet Britta end ikke blev sat i indkomstskat af de dokumenterede millionindtægter, der var konstateret overført til hendes konti. Det var da ellers nok, hvad man som minimum kunne forvente af et skattevæsen. Ingen hos SKAT blev draget til ansvar for fejlen.

Men Epi-centeret for svindelen har som bekendt været Socialstyrelsen. Modsat ovennævnte eksempler er der her tale om 300 pengeoverførsler(!), der har stået på i ikke mindre end 25 år (!) og til over 121 mio. kr. Såvel beløbets størrelse som den tidsmæssige udstrækning synes for de fleste at indikere, at her MÅ der dog være en eller flere overordnede, der er ansvarlige for manglende kontrol eller manglende kontrolfunktioner.

Men nej, heller ikke her kan nogen øjensynlig drages til ansvar for noget som helst, konkluderes det i den rapport, som Socialministeren har bestilt hos Kammeradvokaten. Det private københavnske advokatkontor ("Kammeradvokaten") – der i over 80 år hvert år har modtaget advokatarbejde fra Socialministeriet for mange millioner – var således blevet bedt om at undersøge, om der var nogen overhovedet hos ledelsen af den mangeårige sags-leverandør, der kunne drages til ansvar.

Det var der – pudsigt nok og traditionen tro – ikke.

De, der kunne komme på tale som ansvarlige for manglende kontrol havde måske lavet en lille fejl, men der var tale om "*nedarvede kontrolsvagheder*", idet også flere af forgængerne i den 25 årige periode havde sovet i timen. Hvis mange laver samme fejl efter hinanden – herunder ingen kontrol eller ingen opstilling af kontrolfunktioner – så bliver der tale om en "nedarvet fejl" med deraf følgende ansvarsfrihed for de pågældende. Og at Rigsrevisionen ved adskillige lejligheder har påtalt uregelmæssigheder i Styrelsen betyder øjensynlig heller ingen ændring i konklusionen: Ingen ansvar!

Jeg har skrevet til Socialministeren og henstillet, at der foretages en "second opinion" (en fornyet gennemgang) af sagen ved uvildige sagkyndige.

Der er ikke bare tale om endnu en manglende ansvarsplacering, der er også tale om endnu et eksempel, hvor befolkningen med rette får bekræftet, at ledelsesansvar i økonomiske sager nærmest er ikke-eksisterende i Danmark.

Kønsneutralt nonsens

Fantasien har åbenbart ingen grænser, når det gælder om at vise sig som ligestillings bannerfører.

Således ønsker politikere over hele landet fra Alternativet, Enhedslisten og De Radikale nu kønsneutrale lyssignaler. Ja, i Aarhus er sågar Venstres rådmand øjensynligt hoppet med på vognen og påbegynder nu udskiftning af lyssignaler. Og vi skriver ikke 1. april.

Hverken rød eller grøn må nu være en mand. Og ingen tør øjensynlig melde fra i frygt for at blive beskyldt for at være en forfærdelig mandschauvinist.

"Det er vigtigt at sende et signal om, at man ikke ligger under for faste kønsinddelinger, men rummer flere konstellationer", siger Alternativets kulturborgmester i København.

Så lad mig dog sige det rent ud: Det er det rene pip.

Samtidig med, at kommunerne i den grad døjer med at finde penge til rengøring og bad hos ældre, så vælger man øjensynligt at demonstrere sin altfavnende ligestillingspolitik og bruge penge på sådan en gang nonsens.

Det er politik, når politik er værst.

Valget

Som jeg har skrevet tidligere, så kommer valget efter min bedste overbevisning den 26. maj. Statsministeren har dog endnu ikke ringet for at høre, om det er ok.

Takket være mange hjælpere kan jeg kun sige, at alt er klar – bannere, plakater, pjecer, annoncer mv.

Blå blok er efter meningsmålingerne bagud, men traditionen tro henter den siddende regering ind under valgkampen. Og Lars Løkke Rasmussen er en sand fighter, der næppe kommer til at underspille regeringens flotte resultater.

Værste fjende er pt. ikke Mette Frederiksen eller Skipper. Fjenden er desværre det stemmespild, som blå blok står overfor. Det er ganske ufatteligt, at nogen overhovedet kan finde på at stemme på Riskær – hans personlige forhold og nonsenspolitik taget i betragtning – og lægges oveni, at der også er ca. 1 procent, der stemmer på Kristendemokraterne, så forsvinder hurtigt et par procent i det endelige resultat fra den blå lejr.

Det bliver op ad bakke.

Men jeg er klar.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 