

Maj 2019



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (70)

Sund fornuft på nordjysk

Valg-udskrivelse

Tirsdag den 7. maj begyndte som enhver anden tirsdag.

Afgang 6.20 fra Aalborg og derfor stort set 1. mand på "Borgen" (københavnere sover længe) – tidsnok til at få dagens arbejde tilrettelagt, herunder et ordfører-møde med Justitsministeren.

Kl. 11.30 begyndte det daglige gruppemøde i Venstres lokale med deltagelse af Lars Løkke, der som vanligt ridsede den aktuelle politiske situation op, for herefter kl. 12.50 at luske ud af lokalet. Ingen havde fattet mistanke.

Kl.13.00 begyndte behandlingen af dagens dagsorden i folketingsalen, herunder "*Forslag om ændring af skatteforvaltningsloven*" – et emne, som ikke kunne forventes at ville trække Statsministeren ned i folketingsalen. Men der sad han. Og så tog det ikke mange sekunder, før presselogen var fyldt, og alle havde lugtet,

hvad der var under opsejling. Folketingets formand gav Statsministeren ordet for "En meddelelse af særlig karakter", og herefter var valget udskrevet.

Så var det hjemad – fly blev ombooket, og den lokale valgkamp var i gang.

Valgkamp

Alle midler tages i brug. De traditionelle valgplakater og bannere hænger overalt – der er slet ingen tvivl om, at de har deres virkning.

På trods af adskillige opfordringer fra min side, er det ikke lykkedes at få Venstre til at udarbejde en analyse af valgkampens virkemidler. Jeg tvivler på, at noget privat firma ville ofre så mange millioner på en salgskampagne uden en efterevaluering. Men sådan én skal vi altså ikke have.

Derfor er kampagnen for de fleste kandidater fortsat en skøn blanding af bannere, plakater, hand-outs, sociale medier, postomdeling, avisreklamer samt vælgermøder.

F.s.v. angår vælgermøderne synger de unægtelig på sidste vers med som oftest 20–25 tilhørere dvs. kandidaternes familie og enkelte andre, der synes, det er synd for kandidaterne, at der ikke kommer nogen. Jyllands-Posten deltog eksempelvis i vælgermøder med hhv. 2 og 4 deltagere.

Blandt mange politikere handler det i øvrigt mere om at blive omtalt end om at formidle politik.

Således reklamerer min kollega Joachim B. Olsen med en lummer vittighed på et pornosite – det giver omtale, så pyt med, at man støtter den industri.

Folketingsmedlem Laura Lindahl – også fra LA – reklamerer på Facebook med teksten: *"efter jeg har ammet to børn, så hænger mine patter næsten nede ved knæene, og jeg tænker, at jeg bør få lavet nogle store silikone-babser. Og jeg tænker, at endnu en god grund til at sænke skatten er, at alle skal ha' råd til nye silikone-babser".*

Personligt er jeg bare stået af.

I mit tilfælde bliver der hverken nøgenløb (det lover jeg!), nye bryster, tovtrækning eller boksning til dokumentation for mine politiske holdninger.

Beklager meget.

Hvorfor har vi valgkredse rundt om i Danmark?

Valgkredse er skabt for, at hele landet skal repræsenteres på Christiansborg.

På den baggrund kan det undre, at en stor del af de nordjyske kandidater – for slet ikke at tale om de valgte folketingsmedlemmer – ikke er bosat i landsdelen. Jeg skal ikke påstå, at udenbys-boende ikke kan sætte sig ind i nordjydernes problemer. Men det betyder faktisk en del at have sin "dagligdag" i sin opstillingskreds.

Med sædvanlig nordjysk beskedenhed kan jeg oplyse, at jeg er født i Nørresundby, er student fra Nørresundby Gymnasium, etablerede virksomhed i Aalborg og har boet her hele mit liv (bortset fra en dengang nødvendig studie-deportation til Aarhus).

Hvad er forskellen på at stemme på partiet, eller stemme personligt på en af partiets kandidater?

Nordjylland er en "storkreds", der løber fra Skagen til Mariager og fra Hals (og Læsø) til Agger.

Når valghandlingen er overstået, tælles Venstres liste-stemmer og personlige stemmer op. Summen af disse – sammenholdt med andre partiers stemmer – afgør, hvor mange mandater Venstre får i Nordjylland. Ved sidste valg fik vi 4 mandater.

Herefter tælles de personlige stemmer op alene. De 4 kandidater, der har fået flest personlige stemmer, er herefter valgt. De personlige stemmer afgør således hvilke personer, der vælges. Sidst blev følgende Venstre-kandidater valgt: Søren Gade (28.916 stemmer), Preben Bang Henriksen (10.531), Karsten Lauritzen (8.114) og Torsten Schack-Pedersen (6.706).

Udrykning med politi og ambulance

Gennem de seneste år har politiets responstider ("udrykningstid") generelt været faldende i Nordjylland. I dag tager det i gennemsnit 9 min. og 38 sek., inden en politivogn er fremme (hurtigst i byerne).

Venstre vil øge politistyrken yderligere og vil i den forbindelse indsætte flere betjente i vogne, der kan rundere også i de tyndere befolkede områder, hvilket bl.a. også vil bringe responstiden yderligere ned. Herudover vil det naturligvis have en præventiv virkning blandt indbrudstyre m.v.

F.s.v. angår ambulancer kunne meget være bedre. Nordjylland er den region på danmarkskortet, hvor færrest udrykninger er fremme inden for 15 minutter.

Eksemplet med de to forældre fra Aalestrup i Vesthimmerland, hvis barn fik alvorlige vejrtrækningsproblemer, fortæller vel alt. Forventet ventetid på 25 minutter fik dem i egen bil til hospitalet – en i enhver henseende farlig sygetransport.

"Tænk sig, hvor forfærdelig det ville gå, hvis vi ikke havde lokale regionsråd til at styre den slags – det vil blive styret af et regneark", var Mette Frederiksens kommentar. Hun glemte helt, at vi jo netop har et regionsråd for øjeblikket til at styre den slags!

Der er i den grad brug for en forbedring af området. En af konsekvenserne af Venstres forslag til sundhedsreform er bl.a. 4 nye akutbiler rundt om i Nordjylland i tillæg til de eksisterende ambulancer.

Politi

Endnu engang har medierne fremdraget situationer, hvor politiet ikke har været tilstrækkelig effektivt.

På Fyn ribbede et hold butikstyre en forretning for udstyr til over 30.000 kr. Jeg havde selv lejlighed til at se overvågningsfilmen, der blev overgivet til politiet. Ansigterne var klart genkendelige og med udenlandske træk. Alligevel henlagde politiet sagen efter flere måneders (angivelig) efterforskning. Det tog herefter 2 Tv-journalister under en time – ved forespørgsel i Voldsmose (hvor der er adskillige betjente permanent udstationeret!) – at få samtlige personer identificeret.

Efterforskningens opgivelse beroede på en fejl, kunne politiet på Fyn herefter meddele.

En butiksejer i Løkken kunne efter kun 4 dage få besked om, at efterforskningen af et omfattende indbrud var standset hos politiet. Jeg aner ikke, hvad der er sket i de pågældende 4 dage, men der må unægtelig have været drøn på hos politiet. Halvanden måned efter fik butiksejeren på ny indbrud, og meget tyder på, at det var de samme kriminelle, der var på spil igen.

Summa summarum. Alt taler for en omfattende gennemgang af politiets arbejde og resurser. Det er tankevækkende, at vi i Danmark praler med, at vi kun bruger det halve af gennemsnittet i Europa på politiet. I en turistbrochure vil det blive fremhævet til støtte for, at vi har et ekstremt fredeligt land, hvor betjenten har tid til at følge ællingerne over vejen.

Det er efter min opfattelse direkte forkert. En væsentlig årsag til den lave kriminalitet er, at folk ikke orker at anmelde forbrydelser, herunder eksempelvis et butikstveri. Når vi (hvis man bliver valgt) til efteråret skal forhandle politiets økonomi og indsatsområder for de kommende 4 år, taler meget for en total gennemgang af Dansk Politis forhold, herunder hvordan det kan gå for sig, at utrygheden stiger samtidig med, at kriminaliteten (efter de officielle opgørelser) falder.

F.s.v. angår mandskab faldt antallet af betjente med 600 under Mette Frederiksens tid som minister (herunder Justitsminister). Over de seneste 4 år har vi nu fået rettet op på det tal. Men vi er langt fra færdige, idet Danmark har brug for endnu flere betjente – specielt til den borgernære kontakt. Derfor skal der ikke bruges penge til mursten i form af 20 nærpolitistationer (som S ønsker), men derimod til en væsentlig udvidelse af antallet af patruljerende vogne, der i højere

grad skal rundere i mindre byer med den præventive virkning, det har – for slet ikke at tale om den lavere responstid ved udrykning.

Grænse

Er man "rigtig europæer" er grænsekontrol ikke nogen livret. Meningen med EU's Schengen-samarbejde er netop, at de indre grænser skal være åbne.

Imidlertid glemmer man, at en forudsætning for åbne indre grænser er, at de ydre grænser er lukket. Og her har EU til dato ikke været opgaven vokset med den virkning, at Grækenland og Italien oversvømmes af flygtninge. Den elendige flygtninge-håndtering fra EU's side er derfor en af årsagerne til, at vi har grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. Den bør ikke ophæves, før EU har fået styr på de ydre grænser.

En sidegevinst ved vor grænsekontrol er, at mange østeuropæiske tyvebander sandsynligvis ikke finder Danmark så attraktiv som ellers, når de skal udøve deres erhverv. Vi har i forvejen rigelig af dem. De Radikale mener, at vi bruger alt for meget politi ved grænsen, og at vi derfor bør opgive denne kontrol, idet kun et fåtal af kriminelle bliver taget på deres vej ind i Danmark. At fjerne kontrollen vil efter min mening nærmest have karakter af en invitation til kriminelle. Man piller vel heller ikke tyverialarmen ned, fordi der ikke har været indbrud.

Det man derimod bør overveje er, om det ikke er værd at etablere en mere omfattende stikprøvekontrol for den udadgående trafik. Det kunne jeg umiddelbart være stor tilhænger af.

Samarbejde mellem S og V?

Gennem adskillige år har jeg undret mig over, hvorfor S og V egentlig ikke i højere omfang kunne samarbejde med det formål, at yderpartiernes helt uforholdsmæssige indflydelse kunne stoppes. Ikke mindst fra arbejdsmarkedets parter har det været et udtalt ønske. Målinger viser, at 47 procent af danskerne ligeledes er tilhængere af et tættere samarbejde mellem disse partier.

Derfor var det befriende for mig at høre Venstres formand Lars Løkke Rasmussen lufte tanken i forgangne uge. V og S stemmer sammen i 90 % af alle afstemninger i folketingsalen, vi samarbejder fint i stort set alle kommuner, og vi har på mange områder (efter S's ko-vending på integrations- og retspolitikken) også den samme politik på væsentlige områder – om end der stadig er store forskelle.

Frieriet blev imidlertid straks afvist af Mette og vennerne, der sikkert allerede har sanset lugten af læderindtrækket i Audi'en. Men lad os nu se. Det er før set, at der er sagt nej til dans....

Men var et borgerligt samarbejde så ikke at foretrække? Jo, men med nedsmeltningen af DF og til dels af LA, så er det næppe i realiteten en mulighed.

Man kan imidlertid undre sig over timingen af LLR's budskab – en uge inde i en valgkamp, hvor vi i tale og skrift har gjort alt for at forklare forskellene mellem de to partier. Men det er der sikkert en forklaring på. Budskabet indeholdt herudover nogle besynderlige bemærkninger om Venstres næstformand.

EP-valget

EP-valget er overstået med en markant fremgang til Venstre, der nu aldrig har været større ved et valg til Europa-Parlamentet.

Herefter fristes man selvfølgelig til at overføre valgresultatet – i Nordjylland 33 % af stemmerne på Venstre – til folketingsvalget. Men den går desværre ikke. Dels er temaerne ganske anderledes, dels er persongalleriet desværre ikke identisk. En væsentlig del af Venstres succes kan således tilskrives Søren Gade, som vi desværre ikke længere har på stemmesedlen til folketingsvalget.

Derfor er den største udfordring for folketingskandidaterne fra Venstre (inkl. mig selv) at samle op på Søren Gades 28.916 stemmer fra sidste folketingsvalg. Det bliver ikke nemt, men givet er det, at resultatet af EP-valget har fået humøret op i hele organisationen.

Og det har vi trængt til.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 