

December EKSTRA 2022



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(116)

Sund fornuft på nordjysk

Faste abonnenter på Nyhedsbrevet skal naturligvis ikke snydes for Bertel Haarders julesang, der hermed vedhæftes.

Samtidig sender vi gode juletanker til vor poet. Indenfor eller udenfor folketinget:
– han går heldigvis aldrig i stå !

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 



SÅ LAVER DE DA IKKE ULYKKER SÅ LÆNGE...

Mel.: "Der er noget i luften..."

1) Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad,
som forår, skønt skoven har mistet hvert blad.
Der er noget i luften som granernes duften
og lysenes glans
hos Mette, der nu på Marienborg byder til dans.

2) Nu træder hun dansen med Jakob så tæt,
men han holder afstand og virker lidt træt.
Han sa' jo, han ikke med hende vill' ligge,
hans tillid var væk
som minken, der pludselig var borte som fugle på træ.

3) Og Støjberg, hun døjer jo ing' n af de to,
hun for' trækker folk' ne i sikkerhedssko,
hun er som "de fleste" og støtter det meste,
som jyder kan li',
og helst hun for de københavnske salon' er er fri.

4) Men Løkke, han har jo ni liv som en kat,
der ruller og spinder ved dag og ved nat:
Oh, se dog min charme, kom i mine arme
vælg freden før krig!
Og bare lad yderpartierne råbe og skrig'!

5) Oh, kom til min rede, si' r højtidens drot
mor Mette er hønen, hun vil os det godt,
hun ligger og bager og lokker og drager
de blå til sin barm!
-Hvis Løkke slet ikke bli' r indbudt, så bliver han harm!

6) Bror Jakob er knibsk, og han kender sin pris,
som bonden, der sætter en pris på sin gris.
Hun kugler vil støbe, hun Jakob vil købe:
Oh, kom dog til mig!
Men tiden, den går, og hun ser, "Jakobsstigen" er høj?

7) Helt uden regering, hvordan skal det gå
i uger og mån' der - går alting i stå?
Nej, skulle det hænde, må lovene vente, hvad ingen begræd' r!
Det varer måske helt til påske, jo læng' re, jo bed' r!

