

August 2019



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (74)

Sund fornuft på nordjysk

Enkelte medier har på det seneste svagt antydnet, at der i Venstre skulle være en lille smule uenighed, grænsende til en anelse dårlig stemning. Derfor dette lidt tidlige august-nyhedsbrev, så vi kan få styr på et par facts.

Løkkes udmelding

Den 16.5.2019 gik Venstres formand i medierne med budskabet om, at der burde kunne etableres et større samarbejde – evt. en samlingsregering – mellem S og V, alt sammen med henblik på at mindske yderfløjenes indflydelse. Det var en solo-udmelding, der ikke havde været drøftet med andre i Venstre. Men den var givet årsag til et valgresultat på + 9 mandater.

Jeg var – og er – 100 % enig i Løkkes udmelding.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, har imidlertid i forgangne uge afgivet et stort interview overfor Berlingske, hvori han udtrykker sin modstand mod denne tanke. Det var ikke særlig smart, da han dels burde have forelagt det for folketingsgruppen først (hvad Løkke nu heller ikke gjorde, da han kom med sin majudmelding), dels fordi han udtrykte sig som næstformand i direkte opposition til formanden. Endelig finder jeg, at et sådant politikskifte i forhold til udmeldingerne i valgkampen i realiteten ville være et løftebrud 2 måneder efter det valg, der gav Venstre stor vælgerfremgang – netop på baggrund af S-V udmelding.

Derfor var det klart, at dette spørgsmål ville blive grundigt debatteret på sommergruppemødet i den forgangne uge – og heri blev man da heller ikke skuffet.

Sommergruppemødet

Lad mig indledningsvis afsløre, at jeg er kommet helskindet hjem til Nordjylland – uden blå mærker.

Det, der siges på gruppemøder, er fortroligt og må ikke må røbes udenfor lokalet. Vi har desværre haft utrolig megen "lækken", hvilket er dødbringende for evt. problemløsninger, hvorfor tavshedspligten helt naturligt er blevet indskærpet mange gange, specielt fra en af gruppens mest erfarne personer. På den baggrund kunne det undre, at man om morgenen ved sommergruppemødets begyndelse på forsiden af Politiken kunne læse indholdet af den tale, som det pågældende medlem senere holdt på mødet – og således havde valgt at informere offentligheden om på forhånd. For en sikkerheds skyld gentog vedkommende så også budskabet for åbne kameraer efter mødet.

Det var egentlig en smart nyskabelse. Fortrolighed gælder åbenbart alene det, der siges på mødet – ikke før eller efter!

Hvis jeg skal forsøge at behandle fortroligheden bedre, skal jeg holde mig for øje ikke at nævne, hvad der siges, eller hvem der siger noget. Det ville nu også være helt overflødigt, for det hele har udførligt været beskrevet i pressen – ja, sågar under selve mødet kunne man på nyhedsmedierne se refereret udtalelser sekunder efter, at de var sagt.

Men lad mig – på trods af fortroligheden – alligevel afsløre én ting, nemlig at vi begyndte med en sang. Den havde vor venlige sekretær – ganske intetanende – valgt. Det var Erik Lindebjergs smukke "Livstræet" med flg. indledende vers:

*Der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå
Se de folk, der uden lykke, bare går og går i stå (jeg mener bestemt at "lykke" staves med "y").
Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort,
Lad dem skue de blå horisonter, og himmelhvælvingens port.*

Hvor rammende!

Og så gik vi ellers i gang med en ophedet debat om Venstres ledelse. Det er da i grunden utroligt, hvad en god nats søvn kan gøre ved et folketingsmedlem. En ellers klar holdning i tiden inden et møde kan hurtigt blive til den modsatte holdning under mødet, når man har hørt på debatten – og i øvrigt fornemmet, hvilken vej vinden blæser.

Efter 3½ time kunne den skyldige (K. Jensen) køres til skafottet og afstraffelsen kunne begynde. Som ved den franske revolution var "kællingerne" på plads – nu i form af den samlede danske presse.

Om aftenen var der i øvrigt fest.

Lad os slutte beretningen fra sommergruppemødet med et andet vers fra "Livstræet":

*Der er så hård en kamp om magten, alle kæmper for sig selv.
Er der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv ihjel.
Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort
Lad dem skue de blå horisonter, og himmelhvælvingens port*

Efter sommergruppemødet er balladen ikke stoppet, og man får desværre den tanke, at nogen koordineret forsøger at ændre på ledelsen ved daglige offentlige angreb og ikke ved det valg, der skal finde sted på Venstres Landsmøde til november, dvs. om 3 måneder. Hvorfor kan man da ikke vente på en demokratisk afgørelse uden en forudgående skadelig procedure i pressen?

Jeg tror, at vælgerne – i hvert fald dem, der stemte på Venstre – efterhånden er dødtrætte af det pinlige parti-fnidder, der åbenbart skal fremlægges for offentligheden i disse dage. Vi er trods alt valgt for at varetage politik.

Konstituering

Venstres ledelse har nu fastlagt tillidsposter, ordførerskaber m.v.

Jeg har hidtil været retsordfører og havde gerne fortsat i mit arbejde. 13 hjemvendte ministre og 9 nye folketingsmedlemmer (i alt 22) skulle imidlertid også beskæftiges, hvilket betød, at bl.a. Inger Støjberg blev retsordfører, hvorimod jeg blev udpeget som Formand for Folketingets Retsudvalg (en post Venstre besidder for de næste 4 år, tidligere indehavet af Peter Skaarup, DF)

Og hvad er så lige forskellen på disse to fine titler?

Som ordfører har man retsområdet som hoved-arbejdsområde for måske de næste 4 år. Er man ordfører på et område, er man således bl.a. ansvarlig for behandlingen i folketingssalen. Endelig er ordføreren som oftest den, som efterspørges af pressen, når der skal fremsættes kommentarer fra partiets side.

Folketingets Retsudvalg, som jeg er blevet formand for, består af 29 folketingsmedlemmer, herunder de 11 partiers retsordførere. Udvalget behandler lovforslag på retsområdet og kontrollerer regeringens embedsførelse (herunder politi og retsvæsen) via bl.a. samråd og møder med Justitsministeren. Endelig følger udvalget den generelle rets-udvikling i Danmark med henblik på eventuelle lovændringer.

Lad os så komme i gang

På trods af al den interne ballade glæder jeg mig til at komme i gang igen. Der er utrolig meget arbejde, der venter.

Vi skal have dechifreret, hvordan regeringen vil betale den enorme regning, der er knyttet op på det "forståelsespapir", der blev grundlaget for regeringsdannelsen. Som bekendt skete der en fejl, idet det pågældende udgiftsbilag ikke kom med på ønskesedlen. Men det er nok heller ikke så sjovt som at sætte mål for alt lige fra vuggestuens normering til reduktionen af CO2.

Desværre kan man nok forvente, at en forhøjelse af arveafgiften står øverst på udgiftsbilaget. Ren lig-røveri af penge, som folk i forvejen er blevet beskattet af flere gange med verdens højeste skatteniveau.

Men også "Arne" skal vel have sin ret. Og med forårets udtrykkelige valgløfter – gentaget dagligt – kan Mette vel heller ikke bare grine af ham.

På retsområdet skal vi i gang med forhandlinger om politiets forhold for de næste 4 år herunder antallet af betjente. Opklaringsprocenten og sagsbehandlingstiderne er under al kritik. Samtidig er vi midt i en stor skandale, hvor folk kan være dømt ud fra politiets fejlagtige tele-oplysninger, som anklagemyndigheden har fremlagt i retten – vel vidende, at de kunne være forkerte.

Endelig undgår jeg naturligvis heller ikke at spørge Statsministeren, hvad hun mente, da hun i valgkampen sagde, at *den 3. Limfjordsforbindelse var "på blokken"* hos Socialdemokratiet. 5 dage efter regeringsdannelsen erklærede den nye trafikminister, at bordet var ryddet, og at man begyndte på en frisk!

Glæder mig til at komme i gang.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 