

August 2018



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(61)

Sund fornuft på nordjysk

Valg

Vi får valg inden 17.6.19. Det er vel det eneste, der er helt sikkert.

Alt tyder dog efter min opfattelse på, at valget kommer lang tid før. Mit gæt vil være, at vi skal sætte krydset inden for de næste 3 måneder.

Der er totalt kaos i rød blok, og det må således stå enhver vælger klart, at der i realiteten kun er en seriøs regeringsmulighed. Jeg skal medgive, at den nuværende regering nok ikke får mange point for den kunstneriske udførelse – navnlig ikke ved finanslovsforhandlingerne sidste år, hvor det kneb med at få LA til at stemme for egen finanslov. Men se venligst på resultaterne over perioden og bedøm selv, om forholdene i Danmark er blevet bedre eller dårligere de sidste 3 år.

Det vil være halsløs gerning at overlade styringen til den børnehave, som Mette Frederiksen (måske) skal drive. Ikke noget under, at hun ønsker normeringerne sat op.

Statsminister-kandidater

Det er blevet meget populært at melde sig som statsminister-kandidat. Jeg overvejer det selv.

Men behøver man i realiteten blive så forarget, som folketingets formand, Pia Kjærsgaard for nylig gav udtryk for – blot fordi flere melder sig?

Det er kaos og noget rod, siger Pia Kjærsgaard med Mutter Skrap-stemmen. Og det kan hun selvfølgelig have ret i. Diskret kunne man dog også spørge, om det var meget bedre, da hun selv kandiderede sammen med Glistrup. Han skulle dog ikke være statsminister, men "Minister for afvikling af offentlig virksomhed". Men bortset herfra, så synes jeg faktisk, at der er mange lighedspunkter fra dengang og til det kaos, der venter efter næste valg.

At der er flere kandidater til statsministerposten er vel i øvrigt meget naturligt i et demokrati.

Blokkenes problemer

Jeg havde egentlig tænkt mig at gennemgå problemerne i Rød Stue på disse spalter. Men jeg indser, at en nærmere analyse heraf kræver langt mere tid og spaltepads, end jeg har mulighed for.

Jeg skal derfor indskrænke mig til at præcisere, at **vi ikke stemmer for sjov**. Det troede de eksempelvis i England, og nu ser vi, hvordan det går. Den fejl skal vi ikke begå. Det kan selvfølgelig være skægt at gøre Uffe Elbæk til statsminister – ja nærmest *craisy*, som han siger. Men knap så muntert bliver det, når økonomien ligger i ruiner med deraf følgende katastrofe for velfærdsstaten.

Heller ikke blå blok er uden problemer. Der opstiller som bekendt et nyt parti, Nye Borgerlige. Kommer de ikke ind, vil der sandsynligvis være spildt eks. 1,8 % af stemmerne i tillæg til ca. 1 % til Kristendemokraterne. Altså tæt ved 3 %. Så er et borgerligt flertal helt sikkert smuttet.

Kommer Nye Borgerlige ind i Folketinget med deres ultimative krav – som de nok holder fast på – så er der tale om så markante holdninger, at bukserne sprænger i blå blok, hvorefter (endnu) et folketingsvalg bestemt ikke kan udelukkes.

Så kort fortalt, så kan den politiske situation hurtigt blive ganske uoverskuelig – ja nærmest *craisy*.

Ligrøveri og formueskat

Arveafgiften er efter min opfattelse rendyrket ligrøveri. Efter at man er blevet brandbeskattet hele livet, får man på vej på kirkegården yderligere 15 eller 36 % skat af det, der måtte være tilbage.

Regeringen så den derfor gerne afskaffet. Men vælgerne har desværre ikke udstyret VLAK med noget flertal. Vi er afhængige af stemmerne fra DF, og her ønsker man ikke at afskaffe denne urimelige afgift på penge, man allerede har betalt skat af én gang. Så derved bliver det. Desværre.

Til de, der ynder teorien om, at det er lige meget hvem, der sidder i regering, skal man måske lige erindre, at S, RV, SF, ALT og EL ønsker arveafgiften forhøjet! EL, ALT og SF ønsker herudover formueskatten genindført, så man også i levende live får lov at betale skat af de penge, man allerede er beskattet af én gang.

Velbekomme.

Mere politi, tak

Et bredt flertal i Folketinget har over de senere år valgt at nedlægge nærpolitistationer og landbetjentstillinger.

Det er sket for at samle ressourcerne i centrale efterforskningsenheder på de store politistationer. Det har (sandsynligvis) isoleret set været en succes. Kriminaliteten har i hvert fald været faldende. Den kriminalitet, som vi har, er da også i

stigende grad mere "indviklet" (eksempelvis netkriminalitet), hvilket også kalder på specialisering.

Men i ønsket om effektivitet og centralisering glemte vi trygheden i de tyndere befolkede områder.

Det skal der rettes op på. Med Socialdemokratiets nye udmeldinger om flere nærpolitistationer – i forlængelse af tilsvarende udmeldinger fra regeringen – kan jeg da også konkludere, at et bredt flertal i Folketinget nu ønsker en langt højere politi-bemanning i yderdistrikterne.

Det er glædeligt.

Vi skal så overveje, om det skal ske ved nye bygninger til en dag- og nat-bemandet politistation. Det lyder besnærende, men vi får måske langt mere "politi" for pengene ved at have langt flere vogne liggende i yderområderne til en langt hurtigere og fleksibel indsats. Egentlige nærpolitistationer og Landbetjente er ikke aktive efter kl. 15.

Derfor er flere patruljevogne i yderdistrikterne sandsynligvis en langt bedre udnyttelse af politiets mandskab. Det bør vi overveje, men glædeligt er det, at der er enighed om mere politi udenfor storbyerne. Så håber jeg, at pengene følger med, for vi skal have flere midler til det politi, som vi fejlagtigt har troet, at vi kan drive for halvdelen af, hvad andre lande betaler.

Omskæring - formildende omstændigheder?

Omskæring af kvinder er strafbart efter straffelovens § 245a med op til 6 års fængsel.

Det var dog ikke til hinder for, at et somalisk forældrepar fra Danmark tog deres to piger på hhv. 8 og 15 år på en tur til Afrika, hvor begge piger fik bortskåret "den yderste del af klitoris, samt dele af de små skamlæber" (jfr. dommen).

Højesterets dom over forældrene lød herefter på 1½ års fængsel – dvs. 25 % af strafammen. Hvad der så skal til for at udløse de sidste 75 %, aner jeg ikke.

Men det er – meget mildt sagt – beskæmmende at læse, at Højesteret har fundet det som en formildende omstændighed, at indgrebet sandsynligvis er foretaget på et sygehus, at der er sket pæn opheling uden synligt arvæv, og at der ikke umiddelbart kan forventes gener eller smerter ved seksuallivet.

Så var det jo ikke så galt ????? Pigerne må tilbringe resten af livet med alvorlige fysiske og psykiske skader.

Den lovgivning skal laves om. Nogen særlig præventiv virkning – overfor andre med samme tanker for deres små og værgeløse børn – indeholder dommen og dens præmisser bestemt ikke.

Sommergruppemøde

Aarhus lagde i år rammen for Venstres sommergruppemøde

Torsdag den 16. august mødte vi således ind med familie til grillmad på Hotel Marselis i Aarhus. En hyggelig aften, der blev krydret med lancierundervisning. Statsministerens PA (nu om dage betyder det "personlig assistent") er tidligere militærmand og i den grad en kyndig underviser i lancier.

Mine tidligere meritter på danseskole har indskrænket sig til 2 timers undervisning hos danselærer Jessen forud for mit bryllup i 1982. Dvs. rettelig 1½, da Jessen desværre blev træt og mismodig.

Så alt i alt var jeg rigtig godt tilfreds med lancierundervisningen til sommergruppemødet og føler mig derfor rigtig godt forberedt til hofballet den 24. oktober – i langt bedre form end flere af de andre. Jeg skal selvfølgelig ikke hænge nogen ud – intet ville være mig mere fremmed – men kan dog ikke undlade at bemærke, at eksempelvis Kristian Jensen (der ellers har fejret store succeser i Vild med dans) ikke så alt for godt ud på dansegulvet. Ja, nærmest som han var ved at skridte af til en udestue.

Fredagen var helliget det politiske. Statsministeren trak stregerne op for den kommende sæson og den kommende valgkamp efterfulgt af diskussion og pressemøde.

Herefter aftenspisning og farvel og tak.

Selv havde jeg mulighed for en hyggelig snak med hoteldirektør Enan Galaly om gamle dage på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Her arbejdede jeg i studietiden som piccolo, og Enan var nyslået inspektør. "*Når jeg bliver direktør, bliver I alle sammen fyret*", sagde Enan dengang (med god grund!). Og han var meget ordholdende.

3. Limfjordsforbindelse

I bestræbelserne for at komme videre foreslog jeg og mine to nordjysk valgte kollegaer Karsten Lauritzen og Torsten Schack Pedersen den 20. august et nordjysk kompromis om finansieringen af en 3. Limfjordsforbindelse. Se vedhæftede kronik i Nordjyske.

Vi foreslog en statslig finansiering på 50 % og resten til fordeling blandt region, kommuner og brugere.

Alt sammen ud fra en betragtning om, at vi skal videre jfr. bl.a. en kraftig henstilling fra både arbejdsgivere og arbejdstagere i Nordjylland.

I kronikken opfordrede vi samtidig andre til at hoppe ud af de betonstøbte holdninger og fremkomme med deres forslag, en opfordring, som Aalborg Kommune tog kontant op med et tilbud på 600 mio. til anlægsfinansieringen (samlet på 6,5 mio.). Super flot af et stort flertal af Aalborg Byråd (dog med undtagelse af EL og Konservative).

Desværre var tryksværten næppe tør, før flere negative indlæg prægede debatten. Jeg og mine medkompaner "*plyndrer de nordjyske bilister*", er *landsforrædere* etc., etc. for blot at nævne et par af de pænere superlativer, skrevet af politiske med- og modspillere, der gerne vil promovere deres nordjyske sindelag ved et

krav om en urealistisk 100 % statsfinansiering samtidig med, at trafikken roligt sander til.

Undskyld, men vi prøvede at komme med et forslag. Hvorfor pokker skulle jeg – der har boet, arbejdet og virket i Nordjylland hele mit liv – ønske at ekstrabeskatte nordjyderne, plyndre de nordjyske bilister eller for den sags skyld begunstige andre landsdele?????

Jeg prøvede at fremkomme med et forslag – i øvrigt med opfordring til andre om at komme med deres forslag. Ikke en eneste kritiker – der åbenbart har tid til at skrive spalte op og spalte ned om grusomheden i forslaget – er til dato fremkommet med et alternativt forslag.

Det er dog beskæmmende – og træls for nordjyderne.

Regionernes fremtid

Det er Venstres holdning, at regionerne skal bestå, så længe denne styreform viser sig mest rationel. Det er vel meget fornuftigt.

Om det så er fornuftigt at have 41 – i denne forbindelse tilfældige – personer (Regionsrådet) til at lede hospitalsvæsenet i Regionen, kunne jeg godt sætte spørgsmålstegn ved. Eller for den sags skyld et 17 mands hurtigt-arbejdende forretningsudvalg, ligeledes udpeget blandt gode folk, der ikke har særlig forstand på hospitalsdrift.

Jeg ville bestemt ikke udelukke, at en mindre og lokal-præget bestyrelse, der var udpeget, fordi de havde forstand på sundhedsvæsenet, kunne være en bedre løsning. Til sammenligning fungerer universitetet under ledelse af en bestyrelse på 6 eksterne medlemmer.

Derfor hilser jeg meget velkommen, at Venstre har besluttet at se nærmere på regionernes fremtid i forbindelse med efterårets varslede sundhedsreform.

Vigtigt er det dog, at en ny styreform fortsat bliver lokal funderet.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 