

December 2016



Seneste nyt

Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev
(44)

Sund fornuft på nordjysk

Bertel Haarders julesang

Så bliver der atter jul!

Bertel Haarders julesang er udkommet og vedhæftes dette nyhedsbrev. Den lever helt op til sædvanlig kvalitet – og aktualitet.

Vi benytter lejligheden til at sende forfatteren mange venlige tanker og ønsker for julen og for fremtiden i øvrigt.

"Green Friday-byttemarked"

Fredag den 25. november var der Green Friday-byttemarked på Alternativets grønne gang.

"Du afleverer en eller flere gode, brugbare ting, som du ikke længere har lyst til at have.

Du tager de ting med, som du vil have glæde af.

Du behøver ikke komme med noget for at tage ting med hjem – du behøver heller ikke tage noget med dig, når du går.

Alle overskydende ting bliver doneret til velgørenhed eller afleveret til genbrug".

Ja, de er alternative – og charmerende.

Christiansborg-revyen

På Christiansborg Slot arbejder over 1200 personer. Folketingsmedlemmer, sekretærer, folketingsbetjente, rengøring, bibliotekarer, IT-folk, håndværkere, partiansatte økonomer, statsrevisorerne osv.

25–30 af disse opfører over en uge "Christiansborg-revyen" i Fællessalen. Her kan vi hvert år opleve politikere og andre revy-vante optræde på de skrå brædder i 5 fuldt udsolgte forestillinger.

I år var ingen undtagelse. Der var de sædvanlige hug til statsministeren, men – hvad næppe overraskede – også Morten Messerschmidt og DF-ledelsen måtte lægge øre til et par numre.

Nordisk Råd

For et par uger siden skrev jeg en klumme i Nordjyskes mandags-sektion "Frie Ord", og efter bedste evne forsøgte jeg at redegøre for mit syn på Nordisk Råd, som tiden, EU og det internationale samarbejde efter min mening for længst er løbet fra.

Ved en fejltagelse var jeg i den forbindelse kommet til at nævne gåden om, hvad ligheden er mellem en Nordisk Råd-politiker og en kamel.

Det skulle jeg ikke have gjort.

For næppe var tryksværten tør, før der lå en (mildt sagt) særdeles misfornøjet mail fra en af mine kollegaer, der bestemt ikke delte min opfattelse af det nordiske samarbejde (Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd) til den nette årlige udgift på 900 mio. Vi får åbenbart meget for pengene – nu også et netop vedtaget Nordisk Råd-kontor i Bruxelles.

Jeg undskyldte naturligvis straks for både den med kamelen og min manglende viden om det kontor, vi åbenbart i den grad har manglet. Det ændrede nu ikke på kollegaens opfattelse af, at min indstilling til Nordisk Råd øjensynligt skal op på et højere plan. Spændende.

Sådan kan det gå, når man ikke skriver parti-programmet af. Og det bliver jeg nok aldrig god til.

PS: Og nu, da der alligevel er ballade, så kan I ligeså godt få den: Hvad er forskellen på en kamel og en Nordisk Råd-politiker? Jo, kamelen kan arbejde i 14 dage uden at æde eller drikke. Nordisk Råd-politikeren kan æde og drikke i 14 dage uden at arbejde. (Men gå lidt stille med den).

Valgobservatører

Det var glædeligt, at forhenværende Udenrigsminister Kristian Jensen droppede at sende fem langtidsudsendte valgobservatører fra Danmark til USA. Det medførte stærk kritik fra socialdemokraterne, der gerne – som ved tidligere valg – havde nappet et par ugers rundrejse i USA for at kontrollere, at alt (på valgdagen) gik rigtigt for sig ved de lidt over 10.000 afstemningssteder.

Men fortvivl ikke.

Vi er heldigvis medlem af noget, der hedder OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa). Herigennem havde vi sendt bl.a. Enhedslistens Søren Søndergaard af sted i 10 dage til North Carolina.

Og nu kan Trump være helt rolig: ”Vi kan ikke bekræfte, at der har været omfattende valgsvindel”, sagde Søndergaard ved hjemkomsten, med tilføjelse om, at det dog ikke måtte forstås, som om der ikke var faresignaler. ”Hver gang vi kom frem til et valgsted, ringede den lokale valgansvarlige op i systemet. Og hver gang fik vedkommende at vide, at han skulle smide os ud”.

For mig lyder det forfærdelig ydmygende og bringer frem de værste erindringer om min ungdom i Jomfru Anegade.

Hvordan kontrollen under disse omstændigheder har fundet sted, står mig herefter ikke fuldstændig klart. Men godt at Søndergaard stod for kontrollen. Som gammel trotskist i Socialistisk Arbejderparti (og sikkert det, der er værre) må han jo bestemt have stor erfaring i, om der var nogen, der prøvede at holde et frit valg.

Og det var der – i USA.

En mega stor sag (?)

Vi har nu gang i en ”mega, stor sag”, som Hans Engell udtrykte det på TV2 med henvisning til Tibet-undersøgelseskommissionen, der nu er trådt i funktion. Han har selv oplevet så mange sager, at han burde have styr på proportionerne.

Denne sag drejer sig om politiets adfærd over for de demonstranter, der søgte at svinge med tibetanske flag under fhv. kinesisk præsident Hu Jintao´s besøg i Danmark for fire år siden.

Det er dokumenterbart, at flagene blev konfiskeret af politiet, og det duer bestemt ikke i et demokrati, der hylder ytrings- og forsamlingsfrihed. Der er også en klar formodning for, at politifolkene havde fået ordren ovenfra, og at mindst et par folk i politiledelsen efterfølgende har talt usandt i retten. Det må bestemt heller ikke ske i et retssamfund, hvorfor de selvfølgelig også er blevet sigtet. Herudover går

en kommission som nævnt i gang med at undersøge sagen generelt, herunder afhøre 54 vidner.

Men hvor "stor" er kommissionssagen så? Det kommer nok an på, hvem der betragter den. For Hans Engell og mange af Christiansborg-journalisterne er den "mega stor". For mange nordjyder tror jeg dog, at Parkeringskontrol Nord's fremfærd overfor bl.a. en trailerparkering i Stae fylder væsentlig mere.

Når de 54 vidner er afhørt, herunder 6 tidligere S-ministre, vil der sikkert fremkomme en diger rapport, der kan supplere eksempelvis Farumkommissionens rapport (54 mio. kr.), der udkom med sine 12.546 sider 17 år efter Brixtoftes farvel og ligeledes supplere Skattekommissionens rapport vedrørende Thorning-sagen.

Begge dele blev afleveret til folketingsmedlemmernes kontorer direkte fra trykkeriet. Kassen med Farum-rapporten har herefter på mange kontorer virket som en særdeles effektiv dørstopper, mens Skattekommissionens rapport har udgjort et fint diskret fundament til en urtepotte.

Politiets adfærd ved præsidentbesøget udgør ved selvfølgelig en "sag" (ikke mindst om falsk forklaring for retten), men er det en "MEGA SAG" ?

Det kommer vist lidt an på, hvem man er, og hvor sulten pressen er.

Ny regering

Mange spørger mig, om man da ikke bliver træt af at være i politik.

Og ja, der kan da være trivialiteter og skuffelser. Men ser man eksempelvis på forløbet den sidste måneds tid, så kan ingen være i tvivl om, at det er super spændende at være med på 1. række.

Som bekendt var Samuelsen og co. kravlet så langt op i træet, at de umuligt kunne komme ned igen uden en topskattelettelse på 5 % for indkomster over en million. Det pågældende udsagn har været genfortalt til hudløshed - og med stålsatte øjne - i en grad, så Statsministeren kun kunne opfatte det som en gordisk knude.

Et mistillidsvotum fra LA stod derfor for døren – efter alt at dømmes efterfulgt af en ny S-regering med en udlændingepolitik baseret på EL, Alt. og De Radikale (!) og en skattepolitik styret af EL.

Resultatet blev i stedet den 3-kløver-regering, der er læseren bekendt. Et 86 sideres glimrende notat danner grundlag for arbejdet. Ministrene er udpeget, omend der er foretaget minister-rokeringer, som ikke fremstår helt logiske for alle. Men en sådan rokade er vanskelig.

Sikkert er det imidlertid, at udsigten til valg ikke længere er aktuel – og godt for det. Vi skal dog huske på, at mandaterne ikke er blevet fordelt anderledes. Regeringen er fortsat i mindretal og dermed afhængig af andre partier.

På et punkt beklager jeg dog udviklingen. Således er jeg alvorlig bange for, at Anders Samuelsens stålsatte udtalelser (gentaget gennem 1½ år) – der nu har fortonet sig – desværre kommer til at bidrage til den opfattelse af politikerlede og løftebrud, som hersker i en stor del af befolkningen.

Nordjyske forhold

Landspolitik er også Nordjysk politik, men det ændrer ikke på, at man som valgt i Nordjylland selvfølgelig bør have ekstra fokus på nordjyske forhold.

Således er jeg pt i gang med at undersøge hos Transportministeren (under hvem færdselsloven sorteres), om vi ikke kan ændre på den rigide praksis, som efter mange billisters opfattelse udvises fra det af Aalborg Kommune ejede ”Parkeringskontrol Nord”.

Der er ingen tvivl om, at parkeringsvagterne gør, som de har fået besked på. Men hvem har sagt, at Aalborg kommune ikke – i parkeringsvedtægt eller ved lokal skiltning – kan tilpasse parkeringsreglerne efter de lokale forhold. En trailer i Stae står i græsrabatten (på privat ejendom) mellem vejkant og hus = 510 kr. i bøde. En bygningsarbejder placerer sin lastbil på den lukkede byggeplads, hvor der tidligere var vej = 510 kr. En læge er på akutbesøg hos en syg patient = 510 kr.

Det skal undersøges, hvordan det paragrafrytteri kan bringes til ophør til fordel for sund fornuft.

Et andet lokalt emne: Hjemmehjælpere, der har været ansat i et privat plejefirma, der er gået konkurs, er i vidt omfang afskåret fra efterfølgende at få samme job ved kommunen til glæde for både hjemmehjælperen, pensionisten og kommunen. Beskæftigelsesministeren har nu meddelt mig – og kommunerne – at der ikke er økonomisk risiko for kommunerne ved (efter en konkurs) at ansætte en medarbejder fra et konkursramt firma.

Og et tredje: Aalborg Havns aftale med Royal Arctic Line betyder arbejde til 1800 nordjyder i Grønlandshavnen og dertil knyttede virksomheder. RAL truer kraftigt med at bringe aftalen (der udløber 31.12.22) til ophør allerede i 2019. Det må være klart ulovligt og en katastrofe for landsdelen. Vi må finde en forhandlingsløsning, der tværtimod udvider samarbejdet ud over 2023 – muligvis på ændrede vilkår for Royal Arctic Line.

Jo, der er faktisk nok at tage fat på – fra topskat til parkeringsbøder – det er ikke kedeligt.

Med venlig hilsen

Preben Bang Henriksen 